



De B.A.D.

Geschreven door WilFab

WilFab (61) kwam in juni 2018 in de nachtopvang bij Perspektief terecht. Hij ging werken bij Perspektief Werkt en neemt ons via deze columns mee in zijn ervaringswereld.

Ik ga in “bad”
Because I’m “bad”

Maar dit is heel anders.
Iedereen weet dat je je bed regelmatig moet verschonen, alhoewel je daar bij sommigen aan kunt twijfelen.

BAD betekent Bed – afhaal – dag.
Speciaal de maandag, woensdag en vrijdag zijn bed – afhaal – dagen.

Het goed afhalen van een bed vergt discipline, vaardigheid en overzicht.
Het is niet de bedoeling dat je je vuile lakens ergens in een hoek pleurt maar dat je ze netjes bij elkaar pakt en in de daarvoor bestemde waszakken deponiert.

Soms worden de handdoeken als badmatjes gebruikt en zijn ze na een uur al onbruikbaar. Je kunt je afvragen hoe diegene zich de rest van de dagen afdroogt maar daar wil ik niet aan denken.

De waszakken zijn grijs van kleur en eigendom van de fa. “De Waslijn”.
Originele naam wel en geestig.
De lakens worden vanzelf dezelfde kleur als de waszakken en ik prijs me gelukkig dat de waszakken niet roze zijn.

De bedoeling is dat je al het beddegoed + de handdoek in de waszak dumpst.
Soms gooit er iemand iets te veel in de waszak.



“De waszakken zijn grijs van kleur en eigendom van de fa. “De Waslijn””

Hilarisch maar ook triest, want wat is ‘s nachts een goede plek voor je portemonnee; juist, in je kussensloop om het kussen en dan onder je hoofd.

Vergeet dan niet je centen er ‘s morgens uit te halen.

Liefst voor je alles in de waszakken smijt.

Dat gebeurde een mede-Spoorsingelaar wel.
Bij navraag op kantoor bleken alle waszakken al verzameld en zag ik iemand verwoede pogingen doen om de 4 zakken ondersteboven te halen.

Koddig gezicht wel als je iemand als een hondje een kuil ziet graven; kromme rug, kont naar achteren.

Gelukkig heeft deze persoon succes gehad en zijn geliefde geldbuidel weer gevonden.

Er is één zin heel belangrijk voor de begeleiders: heb je je bed afgehaald?

Wat zou er gebeuren als je “ja” zegt en “nee” doet?

Toch eens uitproberen ;-)

Er blijven nog een paar vragen open:

- 1) Wat als je ook je persoonlijk spul aan “De Waslijn” meegeeft?
- 2) Wat als je een gloednieuw rood IKEA kussensloopje mee laat wassen?

Wie weet een idee om een van de twee eens uit te voeren.

Haal ze af!
WilFab