

Astrid begeleidt gezinnen:

'Ik hielp de moeder om een baan te vinden'



Foto: Stichting Perspektief

Aangeboden door **Stichting Perspektief**
17 december 2018

Astrid Klaassen is thuisbegeleider bij Perspektief en helpt mensen in allerlei situaties. Als we haar vragen wat zij het mooiste aan haar beroep vindt, begint ze direct te vertellen.

"Samen met een collega begeleiden we een gezin, vader, moeder en zes kinderen. De oudste 21 jaar, de jongste 5 jaar. Het is een vrij traditionele familie, waarvan de vrouwen het huishouden doen en de man werkt. De familie stamt af van een stam met vrij lange mensen. De gemiddelde lengte in dit gezin is dan ook één meter negentig (met de kleine meid meegerekend). Mensen die mij kennen weten dat ik niet hoger rijk dan 1.57 meter", vertelt Astrid lachend.



Foto: Perspektief

Help mij zoeken naar werk

"Na een aantal weken besloot ik de moeder van het gezin wat meer te betrekken in de gesprekken. Vader wilde namelijk graag aan het werk en was actief op zoek, maar moeder bleef thuis. Een paar weken voor de zomervakantie stond moeder op en vroeg hulp aan mij. 'Ik wil ook werk, ik wil er ook op uit', zei ze."

'We gingen samen op pad'

"Voor het eerst in lange tijd ontstond er een echt gesprek. Moeder kan niet lezen en schrijven en haar Nederlands gaat met kleine sprongetjes vooruit. Ik gaf aan blij te zijn met haar vraag en stelde voor om samen aan de slag te gaan."

Vakantiewerk

"Een week later heb ik samen met de moeder van het gezin de Vlierstroom (thuiszorg) gebeld met de vraag of er vakantiewerk was. Dat was er volop en moeder werd uitgenodigd voor een intro ochtend en daar op volgend een sollicitatiegesprek. Ze vroeg mij om mee te gaan en zo gingen we samen op pad."

"Na een introductie begon de sollicitatie. Ik gaf eerst een kleine toelichting over het feit dat ze geen scholing heeft gehad en niet kan lezen en schrijven, maar dat ze perfect een huishouden kan runnen. Zelf vertelde ze in alle rust haar verhaal en dat ze graag aan de slag wilde. Een half uur later stonden we buiten met een contract."

'Zo trots als een pauw'

"Wij houden wel van een uitdaging, zeiden ze. Buiten sloeg ze een diepe zucht en bedankt mij. Ik stond daar, zo trots als een pauw, te kijken hoe zij met opgeheven hoofd weg liep."

Veranderingen in het gezin

"Tijdens de zomervakantie heeft ze zo'n 16 uur per week gewerkt. Voor haar man en vader van het gezin was het wel even wennen. Deze kans hebben we ook aangepakt om met hem de rolverdeling in huis te bespreken. Toen ik na mijn vakantie bij het gezin thuis kwam, stond meneer te stofzuigen..."

Stichting Perspektief

Stichting Perspektief helpt mensen waar ze kunnen. Je kunt hierbij denken aan mannen- en vrouwenopvang, beschermd wonen of thuisbegeleiding. "We helpen bij het moment waarop alles gaat veranderen en jij de controle over je eigen leven weer terug krijgt. Het moment waarop jij de dingen kan doen waar jij plezier en energie uithaalt en waar jij het beste in bent."