



Nesteldrang

Door WilFab

WilFab (1957) kwam in 2018 bij de nachtopvang van Perspektief terecht. Sinds februari 2019 heeft hij weer een eigen woning. WilFab werkt bij Perspektief Werkt en neemt ons via deze columns mee in zijn ervaringswereld.

“Een eigen huis
Een plek onder de zon”

Eindelijk; na 8 maanden dakloos te zijn geweest heb ik weer een eigen stek. Het is een 2-kamer appartement in de wijk Buitenhof in Delft. Op deze flat had ik niet gerekend, want ik stond 19e op de wachtlijst.

Het kan raar lopen in huizenland en zo ben ik dus sinds kort weer voorzien van een dak boven mijn hoofd. Ik woon er vanaf 5 februari 2019 en voel me op m'n plek. Er moest wel wat opgeknapt worden; behangetje eraf, likje verf op de muren, schuren en schilderen van houtwerk et cetera.

Met de hulp van lieve vrienden, was de woning klaar voor de te leggen vloerbedekking op 4 februari. Vrienden zijn van levensbelang voor iedereen en ik prijs me gelukkig met deze 2 fantastische mensen. Namens ik, mij en mijzelf: DANK!

“Het kan raar lopen in huizenland en zo ben ik dus sinds kort weer voorzien van een dak boven mijn hoofd.”



Nog even over de vloerbedekking; deze werd gelegd door een soort “Bassie” met een buik als een bijzettafel en een zweetlucht die ik in de lift nog dagen heb geroken. Zijn werk deed hij heel goed dus laat de lucht maar zitten.

Volgende stap: Je hebt spullen nodig voor je huisje. Tafel, stoelen, pannen, borden, t.v., noem maar op, en niet te vergeten een bed met een beter matras dan het rubberen geval dat ik gewend was.

Via-via en via kringloop kwamen de spullen het nog kale huis in. Ze werden gebracht met een vrachtwagentje. Daar kwam een groepje verhuizers uit stampen die in no-time m'n huisje vol met spullen zetten en de ramen en het keukentje werden ook nog schoongemaakt. Ook daarvoor: Dank!!

En dan dan wordt het stil in huis. Raar idee; bij de opvang zoek je soms rust en stilte; op jezelf zoek je geluiden en mensen om je heen. Maar het went snel en ik voel me op m'n plek. Heb al contact gelegd met de burens. Het is fijn om een aantal vertrouwde gezichten te zien die bij jou in de buurt wonen. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 70 maar ik heb ook de nodige rimpels en haaruitval, dus pas er prima tussen.

Er hebben zich nog meer bewoners in de omgeving gemeld; een stelletje eksters (zwart/witte vogels) doet er alles aan om in de boom waar ik op uitkijk een nest te bouwen. Dat begint met eindeloos heen en weer vliegen in de boom, om de boom, door de boom. Vervolgens wordt er met wat takjes gesleept naar de boom toe. Al kwetterend en schreeuwend geven ze elkaar tips over de plaatsing van de takjes maar helaas; de takjes vallen er nu nog met dezelfde vaart uit omdat de boom nog onvoldoende plek biedt om een echt nest te bouwen. Zo gaat het bij mij ook en nog steeds deel ik de keukenkastjes weer anders in.

Ik hoop me snel helemaal thuis te voelen en dat de hoop ik ook voor de eksters.

Dank aan alle helpers die mijn nieuwe start mogelijk hebben gemaakt. Dank vrienden..... Nestel ze.

WilFab