



Het engeltje op m'n schouder

WilFab

WilFab (1957) kwam in 2018 bij de nachtopvang van Perspektief terecht. Sinds februari 2019 heeft hij weer een eigen woning. WilFab werkt bij Perspektief Werkt en neemt ons via deze columns mee in zijn ervaringswereld.

"Maar engelen bestaan niet"??
Volgens mij well!

Als ik denk aan engelen dan zie ik schattige gevleugelde wezentjes die d.m.v. hun vleugeltjes kunnen vliegen.

Ze hebben ook altijd hele lieve gezichtjes waar geen leeftijd uit te halen is. Dat vliegen is belangrijk, ook omdat de schouder waar ze op zitten niet altijd even recht is en ze dus preventief moeten kunnen fladderen om niet te vallen.



"Net toen ik de moed wilde opgeven kwam ik m'n engel tegen."

Toen ik mijn engeltje voor het eerst zag, zag ze er heel anders uit. Klein van stuk, grote blauwe ogen en een strijdbaar koppetje met prachtig haar.

Toen ik net bij de nachtopvang zat werd ik op een gegeven moment overspoeld met deurwaarders en dwangbevelen. Gek werd ik ervan. Nooit hield het op en het werd erger.

Net toen ik de moed wilde opgeven kwam ik m'n engel tegen.

Ze nam de hele stapel narigheid van me over en zei "Dat gaan we regelen!"
Ja, ja, dacht ik nog, dat zal wel, maar een vrouw en een engel moet je niet tegenspreken. Na een klein uurtje kwam mijn engel weer naar me toe en vertelde me dat het grootste deel van de narigheid was opgelost en gaf me het restje papieren weer mee.

Er viel een last van mijn schouders en als een klein kind ging ik huppelend de deur uit, lieflijk nagekeken door mijn engel. Ik kwam terug op de Vulcanusweg en vertelde mijn blijde nieuws.

Sinds die tijd had ik minstens 1x per week contact met mijn engel en het wederzijds vertrouwen groeide.

Ik was haar zo dankbaar dat ik haar meer en meer leerde kennen. Qua karakter lijkt ze op mijn dochter; doelgericht, altijd bereid om te helpen en bovenal geïnteresseerd in mensen. Maar ja, om nou je dochter op je schouder mee te dragen gaat me wat te ver, die is daar een beetje te lang voor en dan zou ik bij elke deur moeten bukken. Nee, mijn engeltje is wat kleiner en makkelijker mee te nemen.

In november kwam ik in contact met een mevrouw die mij hartkloppingen (leuk voor iemand met een hartprobleem) bezorgde. Ze was heel benieuwd naar mijn bevindingen in de nachtopvang en vroeg me daar iets over te schrijven. Dat deed ik met liefde en plezier want ik vond die mevrouw wel leuk en gezellig. Maar ja, mijn relatie was net stukgelopen en ik had me voorgenomen me voorlopig niet met vrouwen bezig te houden.

Toch ging ik weer met m'n engel om de tafel zitten en als een pukkelpuber luisterde ik naar haar adviezen; leg contact en zie hoe het loopt, je houdt er in ieder geval een leuke date aan over. Nou, ze heeft weer gelijk gehad en de date was bijzonder en bijzonder leuk.

Ik gun iedereen een engeltje want dat maakt dat je jezelf gelukkiger voelt. Mijn engeltje mag nog lang bij me blijven en me in de gaten blijven houden. Dank je wel lieve engel en als jij eens hulp nodig hebt ben ik er ook voor jou!.....

Fladder ze.
WilFab

P.S. Weet je dat engeltjes van sushi houden?