



“De bende van ellende”

WilFab

WilFab (1957) kwam in 2018 bij de nachtopvang van Perspektief terecht. Sinds februari 2019 heeft hij weer een eigen woning. WilFab werkt bij Perspektief Werkt en neemt ons via deze columns mee in zijn ervaringswereld.

Elke vrijdag komen ze bij elkaar om de afgelopen week te bespreken. Vaak zijn de onderwerpen heel belangrijk: “Hoe was jouw week?” “Nog bijzonderheden meegemaakt?” “Kom je nog uit met je weekgeld?” Ik ben heel blij dat ik onderdeel mag uitmaken van deze club, want alleen is maar alleen.

In zo’n club heb je heel verschillende figuren met heel verschillende karakters en dat maakt ons clubje geweldig.

Elke club heeft een bepaalde doelstelling en probeert die doelstelling zoveel mogelijk te realiseren. Bijvoorbeeld: Feyenoord heeft zich ten doel gesteld om kampioen van de Eredivisie te worden (???).

Maar een jaartal wordt niet vermeld en dat is maar goed ook.

Ander voorbeeld: De ANWB heeft zich ten doel gesteld om gestrande automobilisten te helpen, zelfs in het buitenland. Maar als je weet dat ANWB Algemeen Nederlandse Wielrijdersbond betekent dan heb ik zo m’n twijfels of dat ook lukt.

Maar deze club is van een ander kaliber. We hebben met z’n allen veel meegemaakt en nog maken we van alles mee.

Dingen die je meemaakt zijn soms hard en meedogenloos, maar vaak ook fijn en goed.

Ieder mens wordt gevormd door gebeurtenissen die je leven beïnvloeden, je kunt daar je voordeel mee doen.

En die voordelen gebruiken we om zelf beter te worden. Veel lol en plezier hebben we; we eten 1x per week samen en om de beurt koken we voor elkaar. Zo kun je ook van elkaar leren. We hebben onze eigen stamtafel, die keurig gedekt wordt, zodat het er gezellig is en we het idee hebben dat we even weg zijn van alle dagelijkse beslommeringen.

En die beslommeringen zijn er plenty. Op jacht naar je eigen plekje, je financiële plaatje, hoe kom ik aan meubels, etc., etc..

Deze club probeert die zaken zo goed mogelijk op te lossen en daarbij hebben we een netwerk dat we daarvoor veelvuldig gebruiken.

Het moet me wel van het hart dat we zoveel mogelijk dingen in het positieve trekken, zodat we er zelf sterker van worden.

LOL is daarbij heel belangrijk. Ik heb het stempel “opa” omdat ik de oudste ben van het stel. We hebben ook een “bruidsoma” die aan dingen denkt die de meesten van ons zich niet realiseren, maar die de gezelligheid en warmte vergroot.



“Hoe was
jouw week?”

Wie heeft het nog over “ellende”? Niemand toch? Wij zijn onderdeel van een geheel en dat geheel is warm en geborgen. We maken plannetjes om leuke dingen te doen met elkaar. We vieren verjaardagen en helpen elkaar waar nodig is.

Wat nou ellende? We zijn een team en daar komt niemand tussen.

Club ze!
WilFab